

## Δημητρακίδη

Ήμουν τετάρτη Δημοτικού. Πήγαινα κάθε Τρίτη και Πέμπτη στο βόλεϊ μαζί με κάποια άλλα κορίτσια. Η μια κοπέλα πήγαινε έκτη Δημοτικού, ενώ η άλλη πήγαινε πρώτη Γυμνασίου. Τις Πέμπτες μετά το βόλεϊ είχα αγγλικά. Οπότε τις περισσότερες φορές στον δρόμο προς τα αγγλικά ξέσπαγα σε κλάματα, με αποτέλεσμα τις συμμαθήτριές να ανησυχούν για εμένα. Ντρεπόμουν να μιλήσω για το θέμα. Τα κορίτσια συνήθιζαν να με αποκαλούν με άσχημα χαρακτηριστικά όμως ποτέ δεν κατάλαβα την αιτία. Κατέληξα να κάνω αμέτρητα λάθη όχι μόνο στο βόλεϊ. Ότι λάθος κι αν έκανα τις έβλεπα να με σχολιάζουν καθόλη την διάρκεια του μαθήματος. Οι κοπέλες με κορόιδευαν επί τέσσερις μήνες και κατάφεραν να με κάνουν να τα παρατήσω μέσα σε έξι μήνες οικογένεια και οι φίλοι μου σοκαρίστηκαν που δεν ήθελα να συνεχίσω το αγαπημένο μου άθλημα. Οι κοπέλες μου έλεγαν πράγματα όπως ότι είμαι άχρηστη και ότι δεν ξέρω να παίζω. Τελευταία φορά που τις είδα με έσπρωξαν και μόλις έφτασα στα αγγλικά μπορούσες άνετα να διακρίνεις τις δυο μεγάλες μελανιές μια στην γάμπα και άλλη μια κοντά στον αγκώνα. Έτρεξα και το είπα στην προπονήτρια. Εκείνη με άλλαξε τμήμα. Και το πιο δύσκολο κομμάτι να μιλήσω στην μητέρα μου. Εκείνη δάκρυσε, δεν ήξερε τι να πει. Με ρώτησε γιατί δεν της το είπα. Ξαφνικά έφυγαν όλα τα λογία από το στόμα μου, ένιωσα σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Της είπα πίστευα πως εάν το μάθαινε θα ένιωθε απογοήτευση για την κόρη της. Μετά από ενάμιση χρόνο ήρθα κάποια μηνύματά στο τηλέφωνο μου. Ο αριθμός ήταν ανώνυμος αυτός αριθμός με έλεγαν με κακά χαρακτηριστικά.

Σημερακ. #2

Όμως κάτι με παραξένευσε .Τα μνήματα έγραφαν ακριβώς τα ιδιά πράγματα που μου έλεγαν και τα κορίτσια . Τότε κατάλαβα πως ήταν εκείνες .Απέκλεισα τον συγκεκριμένο λογαριασμό .Ξανά μετά στην έκτη Δημοτικού είχα πάει να συναντήσω μια φίλη η οποία πηγαίνει πέμπτη Δημοτικού . Καθώς κάναμε μια βόλτα στην γειτονιά η προσοχή μας έπεσε σε έναν δυνατό ήχο . Ήταν ένα αγόρι που έκλαιγε με πυρηνούς ,διότι ένας <φίλος> του τον χτύπησε ,επειδή το αγοράκι τον νίκησε στο ποδόσφαιρο .Το αγοράκι με ένα μαυρισμένο μάτι πλέον μας είπε την ιστορία εμείς σοκαρισμένες πήγαμε να καλέσουμε βοήθεια .Αφότου μάθαμε πως το παιδί με το μαυρισμένο μάτι ήταν καλά φύγαμε ελπίζοντας να μην ξανά βιώσει το παιδί ποτέ κάτι παρόμοιο.